



Oscar Entrambasaguas, Mia Kinnunen och Jan Better från styrelsen samt vår föreståndare Yuri Kurielak på besök hos Renis borgmästare. Bilden till höger är från den uppskattade presentutdelningen.



Styrelsebesök hos barnen i Novy Dom

Den 30 juni åkte Mia, Janne och Oscar till Ukraina och Novy Dom. Först med flyg till Bukarest och sedan buss genom Rumänien och Moldavien. Resan gick bra men var lång. Yuri hämtade upp oss vid gränsen. Han visade prov på sina trollkonster då han fick in allt bagage i bilen. Vi hade med oss massor med presenter till barnen.

Med tårar i ögonen blandat med glädje återsåg vi vårt fina familjehem, med många nya barn, förväntansfulla inför vår ankomst. Efter en god middag blev det också rena julafton då vi delade ut presenter.

En dag gjorde vi en utflykt till Ismail med alla barn och en lärare. Vi besökte stadens museum och sedan åkte barnen till ett litet zoo. Under tiden passade vi på att träffa Ira som var på Novy Dom i sju år och numera bor i Ismail. Ira är färdig sjuksyster, har gift sig och fått en liten flicka som hon döpt till Mia. Då var det svårt att hålla tårarna tillbaka.

Vi besökte också stadsadministrationen där vi träffade borgmästaren för att presentera idén att bilda en vänort med Sollentuna. Han ställde sig mycket positiv till detta.

Nästa dag träffade vi Oksana som är utbildningsansvarig i Reni. Barnens hopp fick frågan om att hjälpa till att finansiera ett existerande program vars finansiering tar slut i november i år. Programmet går ut på fri undervisning i engelska för barnen i staden och närliggande byarna och det är mycket välkommet eftersom barn som kan engelska har ett stort försprång. Vi tycker att detta är ett mycket nödvändigt program och kommer att försöka hitta medfinansierare till det i Sverige.

Vi har haft många och långa trevliga möten med Yuri och kan konstatera att han är en klippa. Vi har också haft mycket tid med barnen. En dag lagade vi Janssons frestelse och hade god hjälp av barnen som mer än gärna hjälper till i köket. En annan dag gjorde vi äppelpaj vilket var mycket uppskattat.

Vi hade en härlig vecka med mycket glädje med Yuri och barnen. Trots detta ligger ju en stor rädsla vad som händer i landet. Trettio mil från Reni bombas det och oron finns där hela tiden att något ska hända. Nån vecka efter besöket anföll Ryssland spannmålsförråd i Reni med drönare. Där finns en stor hamn som är av intresse.

Avslutningsvis vill vi tro och hoppas att vi tids nog får leva i lugn och ro. Tack alla sponsorer, givare och medlemmar och hoppas att ni vill fortsätta att stödja verksamheten.