



Verksamhetsberättelse 2020 Novy Dom

2020 har varit allt annat än ett lätt år på grund av flera orsaker. Framför allt är det Corona-pandemin som har spelat en stor roll för oss. Både Yuri och jag drabbades, men lindrigt. Efter två veckor var vi dock på benen igen. ALLA barnen var sjuka men ingen fick Covid-19. Vi fick spendera mycket pengar på medicin till barnen. Vi hade också några barn som låg på sjukhus med njurproblem, halsfluss och öroninflammation.

Ukraina har haft "lockdown" från mars 2020. Barnen har därför mest haft distansundervisning med undantag för några veckor i september och därefter har det varit distansundervisning igen. Men det fungerar bra trots så många barn. Våra lärare, nanny och vi själva är engagerade i lektionerna.

Fyra nya barn har tillkommit. Sveta 6 år, Vitalik 13, Roma 10, Natasha 9. De som har lämnat Novy Dom är de fyra bröderna Evil Jarik, Rostik, Artjom och Bogdan som återförenats med sin pappa som numera är omgift och bor med sina barn i Reni.

När det gäller de fyra syskonen Mokanu som ska utvisas till Moldavien, så är det tyst. Yuri och jag har varit ett par gånger i Kyiv och träffat Barnombudsmannen samt en advokat från Moldova, men det ser mörkt ut. Alla dokument är klara i Moldavien, men så länge Corona härjar tror i alla fall jag att inget kommer att hända. Men än är det sista ordet inte sagt. Det är tänkt att barnen ska bo i ett Internat i Moldavien. De har inga anhöriga där, kan inte språket och självklart är detta tungt i våra hjärtan. Barnen har bott här i Ukraina i 5,5 år.

Sommaren var fruktansvärt het och vi tackar vår lyckliga stjärna för att vi har en bassäng på tomten där barnen kan svalka sig. Sommarläger blev det inget i år på grund av Corona. Barnen har nog klarat den här isoleringen bättre än vi vuxna.

"Många Bäcker Små" i vår Enjoy-grupp har inbringat stora summor de flesta månader under 2020. Det är såklart en stor hjälp för oss, så att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet i Novy Dom. Många följer Barnens hopp's blogg. Vi har i snitt drygt 3000 besökare i månaden. Den ukrainska bloggen växer också i antal besökare, liksom Barnens hopp's officiella hemsida och Instagram.

Flera olika handarbetsgrupper har bildats på Facebook:

- Handarbete till förmån för Barnens hopp.
- Barnens hopp – Skånegänget
- Barnens hopp mitt Sverige gruppen.
- Nya gruppen Handarbetarträffar Barnens hopp

Andra grupper som tillkommit är:

- Filtar till Barnens hopp
- Nalle och dockkläder Barnens hopp
- Online café varje helg Barnens hopp.

De här grupperna har många medlemmar som handarbetar och samlar kläder till Novy Dom. Varje helg kommer två chaufförer från Ukraina. När det är dags för våra grupper med en sändning, så fyller de minibussen cirka 60 kartonger. Fyra sändningar per år skickas från Sverige till Ukraina.

Vi får också kartonger med diverse saker från Tyskland, Österrike, Italien, Danmark, England, Spanien och USA flera gånger per år. Det är svenskar som bor i utlandet och som är med i Enjoy som skickar. En man i USA skickar varje jul nya leksaker, jordnötssmör och mycket annat som han tigger ihop från olika butiker.

Glädjande är att även en familj i Kiev bidrar med deras barns urvuxna kläder. Den här familjen har varit och hälsat på oss i Novy Dom flera gånger. De härstammar från Bulgarien. Varje år åker de dit på semester och passerar då gränsen nära oss. De kommer alltid in och då bjuder vi på lunch. Vi har därför kunnat delat ut kläder till våra barn, till familjer runt om i byarna, till sjukhuset, till dagis och till en klinik för nyförlösta mammor.

Vi har också vid några tillfällen kunnat hjälpa Gammalsvenskbyn utanför Poltava. Jag har tät kontakt med dem och till sommaren ska vi besöka dem om det går. Eftersom de har svensk undervisning i skolan, så skickar jag de böcker jag har läst ut och de mängder med veckotidningar som jag får från Sverige.

Vår gamla bil, en Duster, var i dåligt skick trots att den bara var fem år gammal. Vi har under året sålt den och tack vare att nya sponsorer kommit till, har vi fått möjlighet att köpa en ny bil från salong i Kiev, en Skoda Karoq.

Det som har hänt under året i Reni är att politikerna bestämt att nästan alla myndigheter läggs ner och flyttar till Ismail som ligger sju mil från oss. Administrationen har redan lagts ner, sociala myndigheterna håller på att slutföra de ärenden de har. I år kommer också sjukhusen att stängas och man får skriva kontrakt med en läkare i Reni. Det har vi gjort och vår läkare är Svetlana som kommer hit varje lördag. Polisen ska bort, brandkåren likaså. Det här är mer än oroväckande...

Verksamhetsberättelsen är skriven av Agneta Elisabet Bergström

Reni 13 januari 2021